

Stipendier och utdelningar från stiftelser med anknuten förvaltning

till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

2012

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola förvaltar 64 stiftelser som har till uppgift att stödja utbildning, forskning och andra ändamål vid Chalmers tekniska högskola. Tillsammans har stiftelserna ett kapital om 220 miljoner kronor. Den äldsta, fortfarande levande, stiftelsen bildades 1858 och den yngsta 1995. Bedömning av ansökningar och därefter förslag av stipendiater utförs av berörda institutioners utsedda behöriga forskare. Beslut om stipendiater fattas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Donationsstipendierna: Under åren har det gjorts ett flertal donationer till högskolan, som skall användas till behövande och flitiga teknologer vid Chalmers. Många donationer är mycket gamla, vissa är större och andra är mycket små. För att kunna hantera de likartade donationerna utlyses dessa samtidigt under benämningen "Donationsstipendierna". De utlyses på våren, och urvalet sker efter att sommarens tentamensperiod är över. De teknologer som sökt stipendier rangordnas efter betyg och studietakt, för att avgöra vilka som beviljas stipendium. Hänsyn tas givetvis också till om stipendiet skall gå till en vis typ av institution. Det beviljade stipendiet är idag 7000 kr per teknolog. Stipendiet betalas ut i december.

Under året har 228 stycken stipendier utbetalats om 7 000kr vardera.
Sammanlagt 1 596 000kr.

Högskolans bästa: Några stiftelser har ett friare ändamål än strikt forskning och utbildning. Dessa benämns "Högskolans bästa" och kan tilldelas stöd till: föreningar knutna till Chalmers, eller till särskilda arrangemang eller tillfällen som jubiléer osv.

Sammanlagt har stiftelserna delat ut 5,5 miljoner till ändamål inom Chalmers.

Nedan följer en redogörelse av några av stiftelserna samt årets utdelade stipendier. Stiftelserna redovisas i fallande ordning efter utdelat belopp.

Stiftelsen Chalmerska Innovationsfonden

Harald Jacobson (E 34) bildade ett av Chalmers första moderna groddföretag, Pleo AB, som arbetade med impregnering av trä, dekorbränning av porslin och möbel-och inredningssnickeri. Företaget hade, när det var som störst 1975, 65 anställda på Hisingen. Vid hög ålder var han engagerad i den undervisning i innovationsteknik som Chalmers erbjöd. Tillsammans med professor Torkel Wallmark lyckades man inrätta en professur i innovationsteknik vid Chalmers, som den generösa donationen delfinansierade med en tredjedel om året. Harald Jacobson testamenterade större delen av sin

förmögenhet (15 miljoner kr) för instiftandet av denna fond, år 1990-2000. Detta är en av de största donationerna till Chalmers i modern tid.

Ändamål: "Stipendier eller lån till främjande av forskningsbaserad innovationsverksamhet vid CTH med särskild hänsyn till bildande av småföretag i anslutning till högskolans forskning". Fonden får "även användas för finansiering av en professur i innovationsteknik vid CTH".

Utdelning: 1 500 000 kr utdelades till institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Medlen har under hela perioden primärt använts för en professur, Sören Sjölander, med tillhörande aktiviteter, dvs uppbyggandet av ett ämnesområde med därtill hörande verksamhet. Ämnesområdet har under perioden successivt etablerat sig inom Chalmers för att under senare år (från 2007) ytterligare förstärkas både vad gäller ämnesområdets storlek och påverkan på det omgivande samhället. Fondens utdelning har finansierat professuren inom innovationsteknik samt delar av ytterligare personer som arbetar inom närliggande område, speciellt två doktorander. Det är svårt att finna finansiering för doktorander i tidig fas, samtidigt som det är kritiskt för området att dessa doktorander rekryteras, varför medlen varit viktiga för att möjliggöra denna uppbyggnad av gruppen runt professuren. Resurser från innovationsfonden har även använts för aktiviteter i gränslandet mellan forskning och nyttiggörande. Aktiviteter kring metoder för till exempel business model innovation och customer development har också genomförts i syfte att möjliggöra innovationsprocesser för skapandet av företag och samverkan däremellan. Fonden möjliggör bibehållandet av nuvarande professor inom området men möjliggör också en successiv uppbyggnad och expansion av kunskapsområdet, något som är viktigt att beakta med tanke på att nuvarande innehavare av professuren pensioneras inom en 5 års period.

Stiftelsen J D Cronlunds stipendiefond

Lektor Johan Daniel Cronlund testamenterade 15 000kr 1950 till Chalmers tekniska högskola .

Ändamål: Stipendium till en eller flera "behövande och i sina studier framgångsrika elever".

Utdelning: Ingår i "donationsstipendierna", 99 stipendier om totalt 693 000 kr.

Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden

På Chalmerska institutets 100-årsdag, 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond.

Ändamål: "till anskaffandet av erforderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erforderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen; till avlöning av behövt biträde vid sådant arbete eller vikariatavvode; till bidrag för kostnad vid publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet; samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för studieras, som kan anses nödig för fullföljden av visst forskningsarbete."

Utdelning: Stipendier går främst till den sista punkten i ändamålen, till studieresor och konferenser för unga forskare. Sammanlagt delades 600 000kr ut för detta ändamål. 63 stycken forskare fick

stipendier där 20 000kr var det största och 4 500kr det minsta. De flesta varierade runt 8-10 000 kr. Konferenserna ägde rum över hela världen, som exempelvis Sydkorea, Schweiz, USA, Kina och Indien. Stipendierna har beviljats över 12 olika institutioner där Kemi och bioteknik är den dominerande följt utav Signaler och system.

Stiftelsen Alfred Ots stipendiefond

Stiftelsen bildades 1995 genom en donation om 3 152 330 kronor från civilingenjör Alfred Ots dödsbo. Alfred Ots, som föddes i Estland 1918, kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National Aeronautics and Space Administration (NASA) fram till sin pensionering. Alfred Ots avled genom en olycka, vid röjningsarbetet efter en storm, vid sitt hem i Florida 1992. Han efterlämnade inga arvingar och inget testamente.

Sedan studietiden vid Chalmers var Alfred Ots god vän med Sven Olving som också var född i Estland och före detta rektor vid Chalmers. Alfred Ots och Sven Olving behöll kontakten och samtalande vid flera tillfällen om Alfred Ots önskan om att donera sina besparingar till Chalmers. Donationen skulle underlätta för estniska ungdomars studiemöjligheter vid Chalmers, under Estlands inledande återuppbyggnadsskede efter frigörelsen från Sovjetunionen. Det var genom Sven Olvings intygande och den korrespondens som varit mellan Alfred Ots och Sven Olving som amerikansk domstol godtog Alfred Ots muntliga donationstankar.

Alfred Ots stipendiefond är en av de mest aktiva och livfulla av Chalmers anknutna stiftelser. Utdelningskommittén deltar aktivt i utdelningen av stipendierna i Tallinn i Estland och håller ett flertal symposium som omnämns i Estniska tidskrifter. Stiftelsen har haft över 70 stipendiater under åren. Sven Olving är ledamot i kommittén som leds av prof.em. Mart Mägi.

Ändamål: ”underlätta för i Estland bosatta estniska medborgare att studera i civilingenjör-, arkitekt- eller forskarutbildning vid Chalmers tekniska högskola”

Utdelning: Stiftelsen delar ut stipendier om 38 500kr per termin per student. Under året delades det ut 269 500kr för fem stipendiater.

Stiftelsen Amanda och Hugo Frodes stipendiefond

1944 upprättade civilingenjör Hugo W. Frode sitt testamente och i detta hans vilja att upprätta en stipendiefond.

Ändamål: ”stipendier åt därav förtjänta elever samt till ändamål, som främja Högskolans intressen”

Utdelning: Samtliga stipendier har under året hanterats under ”donationsstipendierna” till Chalmers studenter. Under året delades 28 stipendier ut om sammanlagt 196 000kr.

Stiftelsen Viggo Carlsens fond

Viggo Carlsen studerade vid Chalmers 1901-1906 och avled i Sun City, Arizona, USA 1973. Han och hans fru gravsattes i Ystad där hans föräldrar även var begravda. Viggo Carlsen testamenterade 600 000kr samt två stycken tomter i Cape Corall i Lee County, Florida till Chalmers. Tomterna innehas fortfarande av Stiftelsen men deras ekonomiska värde är ringa och har därför inte avyttrats.

Ändamål: "för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel eljest ej finns disponibla"

Utdelning: Hanteras under "Högskolans bästa" och har delat ut sammanlagt 157 900kr. Föreningar knutna till Chalmers som erhållit stöd för särskilda ändamål under året är: administratörsnätverket Cesam, Konstföreningen, Chalmers sångkör och studenttidningen RASP. Stöd har även lämnats till bokverket Chalma Mater samt till tillkomsten av en bok om kemisten Carl Wilhelm Scheele. Ljusorgeln vid fysik har även mottagit bidrag för en upprustning.

Stiftelsen Erland Erikssons donationsfond

Byggmästaren Erland Eriksson, föddes 1872 och dog 1955 i Änggården, Annedal, testamenterade nästan hälften av sina tillgångar till Chalmers tekniska högskola och den andra hälften till Göteborgs universitet, som 1955 uppgick till 4 271,40 kr vardera. Vilket i dag har växt till 5,8 miljoner kronor på Chalmers.

Ändamål: "skall afkastningen i första rummet utgå till behöfvande lärjungar å den byggnadsteckniska afdelningen"

Utdelning: Ingår i "donationsstipendierna", 22 stipendier om totalt 154 000 kr.

Stiftelsen G. Edward H. Dicksons donationsfond

1960 upprättade bankdirektören Edward Dickson sitt testamenterade och där i viljan att inrätta en fond vid Sjöbefälsskolan i Göteborg.

Ändamål: "genom stipendier, premier eller annat sätt främja undervisningen vid Sjöbefälsskolan"

Utdelning: Institutionen för sjöfart och marin teknik har beslutat att använda årets avkastning, 150 000 kr, till uppbyggnaden av el- och motorpraktiken vid Maritiman. Institutionen kommer att inreda ett lastrum på lastfartyget Fryken och där kommer studenter få möjlighet att hantera motorer och andra maskiner i en verklighetsanpassad miljö.

Stiftelsen Ragnar Wahlstedts fond

1970 testamenterade Ragnar Wahlstedt, som då bodde i East Orange, New Jersey, en del av sin kvarlåtenskap till Chalmers, utan riktlinjer eller önskemål.

Ändamål: Fonden används "för ändamål som gagnar verksamheten vid högskolan och vartill medel eljest ej finns disponibla", och hanteras under "Högskolans bästa".

Utdelning: Fonden delade ut 150 000kr under 2012, Den större delen gick till upprustningen av Ljusorgeln på Fysik. Chalmers segelsällskap erhöll ett bidrag för sitt 50-årsjubileum, där man köpte in nya segel till sina två segelbåtar och en ny elmotor. Konstföreningen vid Chalmers erhöll också stöd.

Stiftelsen Nils Pihlblads stipendiefond

1977 erhöll Chalmers del i Nils Philblads dödsbo efter att hans syster Eva Philblad, som enda arvtagare, själv avlidit. Doktor Nils Philblad från Lerum dog 1966. Förutom till Chalmers fick även Uppsala universitet del i dödsboet.

Ändamål: Fonden skall "bereda kvalificerad sökande tillfälle till vidare utbildning i kemi eller kemisk teknologi." "Stipendiebeloppet är avsett att möjliggöra studieresor."

Utdelning: Sjutton personer beviljades resestipendium på institutionen för Kemi- och bioteknik, om sammanlagt 150 000 kr.

Stiftelsen Schneider Electric's fond till minne av Erik Feuk

1990 tillsköt företaget Merlin Gerin SA 500 000kr och familjen Feuk 1 000 000kr till Chalmers för att inrätta en stipendiefond i Eric Feuks minne. Professor Antonius Vlastos vid Högspänningsteknik och företaget Merlin Gerin arbetade tillsammans fram statuterna för "Merlin Gerin fond till minne av Eric Feuk" som inrättades 1992. Merlin Gerin kom senare att ingå i koncernen Groupe Schneider och stiftelsen bytte senare namn till Schneider Electric's fond till minne av Erik Feuk.

Ändamål: Stipendier "till person, som bedriver studier eller forskning vid CTH med särskild inriktning mot områden inom låg-, mellan- och högspänning." Företrädesvis till "person som kompletterar sin utbildning eller bedriver forskning vid utländskt universitet och/eller utländskt företag".

Utdelning: 110 000 kr har sammanlagt utdelats i stipendier till fem stycken forskare inom högspänningsteknik, att forska eller åka på konferens utomlands.

Stiftelsen Carl och Hans Lundgrens stipendiefond vid Chalmers tekniska högskola

Hans Lundgren, född 1900 och död 1992 i Stockholm, beslöt i sitt testamente att inrätta en stipendiefond på Chalmers i sitt och sin brors namn.

Ändamål: Stipendier till "mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för de studier de bedriver."

Utdelning: Stipendierna hanterats under "donationsstipendierna" till Chalmers studenter. Under året delades 15 stipendier ut om sammanlagt 105 000kr.

Stiftelsen Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond

Far och dotter Landahl upprättade ett gemensamt testamente 1971 där de beslöt att inrätta en fond vid Chalmers i Lars Eriks och hans hustrus namn, Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond. Samt en fond i hennes namn, Britt-Lisa Landahls fond. Bägge fonder skulle hanteras gemensamt.

Ändamål: Alice och Lars Eriks fond skall gå "till resestipendier till forskare vid Chalmers tekniska högskola som avlagt teknisk doktorsexamen" Företräde för elektroteknik.

Britt-Lisa Landahls fond skall gå till "främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena textilteknik och inredningsarkitektur." företräde för svensk hemslöjdstradition.

Utdelning: Alice och Lars Erik Landahls fond har delat ut tre forskarstipendier till institutionen för signaler och system, till konferenser och sommarskolor i Nya Zeeland, Nederländerna och England, om sammanlagt 50 000kr. Stipendierna gick till: Martin Fabian, Nima Seifi och Sabine Reinfeldt. Britt-Lisa Landahls fond har delats ut till två forskare på institutionen för Arkitektur, Erica Henrysson och Lena Hasselgren, om sammanlagt 50 000 kr.

Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond

Denna fond är en tilläggsdonation till "Solveig och Karl G Eliassons fond", den tillkom efter Karl Eliassons bortgång som en gåva från Solveig Eliasson-Skantze och tog även senare del av Solveig Eliassons dödsbo. Gåvan bestod av en fastighet på Vallgatan. Tilläggsfonden har lite ändrade urvalskriterier än ursprungsfonden.

Ändamål: Fonden skall "användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparatur och material, bestridande av kostnader för arbetshjälp, publikationsverksamhet och studieresor " samt "gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området". Tilläggsfonden har även syftet "för forskning och utvecklingsarbete inom de delar av tekniken som är av betydelse för medicinsk diagnostik och terapi eller det verksamhetsområde som benämns medicinsk teknik."

Utdelning: Totalt delas 100 000kr ut vid institutionen Signaler och system. Hoi-Shun Lui beviljas bidrag för inköp och uppgradering av FEKO licens. Behrooz Makki och Mona Noori-Hosseini beviljas bidrag för att publicera två stycken Journal Papers och resebidrag för att presentera dem vid konferensen TAAI 2013, Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence i Taipei, Taiwan.

Stiftelsen Hugo Heymans forskningsfond

För att hedra den avgående verkställande direktören vid Götaverken, beslöt bolaget att överlämna 20 000kr till Chalmers för att inrätta en fond i Heymans namn den 20/1 1948.

Ändamål: "Främjande av det tekniska forskningsarbete vid högskolan, som visar sig vara till gagn för varvsindustrin i vårt land."

Utdelning: 95 000kr i forma av stipendier delades ut vis institutionen för sjöfart och marin teknik. Bidragen går till sju personer för resor, konferenser, nätverksmöten och symposier i Venedig, Rhodos, Singapore och Los Angeles.

Stiftelsen Rolf Sörmans fond

Den 10:e mars 1944 överlämnade Rolf Sörman 10 000kr till Chalmers, med anledning av att han lämnade över de sex fanorna till Chalmers studentkår, och som tacksam hågkomst av sin studietid. Pengarna skulle användas för att upprätta en fond.

Ändamål: "Främjande av undervisningen inom avdelningen för skeppsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola." Fonden avser i första hand "kostnader för undersökningar, som av de studerande i högsta årskursen göras som examensarbeten eller studiearbeten vid Statens Skeppsprovingsanstalt."

Utdelning: Fonden delade ut åtta stipendier för examens arbeten vid Hövik, Oslo, för 76 000kr, samt stipendier för fyra personer för ett seminarie i Göteborg "Leight Weight Marine Structure" för 4 000kr. Sammanlagt delades 80 000kr ut.

Stiftelsen Erik Wijks stipendiefond

Erik Wijk skänkte 50 000kr i obligationer vid Bergslagsbanans intressenter den 1:e mars 1904. Fyra år senare, samma dag 1908, skänkte han ytterligare 50 000kr i obligationer i samma bolag.

Ändamål: "utdelas till där af förtjänta medellösa studerande vid läroanstalten. De studerande vid anstalten hvilka äro födda i Göteborgs och Bohus län, skola vid utdelning af understöden äga företräde till minst två tredjedelar af sagda räntemedel."

Utdelning: Stipendierna hanterats under "donationsstipendierna" till Chalmers studenter. Under året delades 11 stipendier ut om sammanlagt 77 000kr.

Stiftelsen Odd Alberts fond

1983 erhöll Chalmers 20 000 dollar från Professor Odd Alberts dödsbo. Han levde i Wall Township, Monmouth County, New Jersey, USA.

Ändamål: "utdelas som stipendier främst för studieresor utomlands för studerande vid högskolan."

Utdelning: Stipendierna hanterats under "donationsstipendierna" till Chalmers studenter. Under året delades 10 stipendier ut om sammanlagt 70 000kr.

Stiftelsen K G Hallbys fond

1995 bildades en stiftelse i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea "Nean" Hallbys dödsbo.

Ändamål: "bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Krafterlektronik möjlighet att genomföra olika studieresor"

Utdelning: Fonden gav sex stycken elever möjlighet att delta vid konferenser och studieresor i Tyskland, Italien, Kanada, Uganda och Tanzania. Stipendierna uppgick till 70 000kr sammanlagt.

Stiftelsen Davis Blomgrens stipendiefond

Civilingenjören David Fredrik Blomgren, Karlskoga, avled den 29 juli 1961 utan att efterlämna arvingar. Genom muntligt testamente, som i vederbörlig ordning bevakades, tillfördes Chalmers tekniska högskola den avlidnes behållna tillgångar, sedan ett legat utgått till Blomgrens hushållerska.

Ändamål: "en stipendiefond för obemedlade elever vid högskolan"

Utdelning: Fonden hanteras inom donationsstipendierna och åtta stycken stipendier om 7 000kr vardera delades ut, till en sammanlagd summa av 56 000kr.

Stiftelsen Civilingeniör Torsten Janssons stipendiefond

1980 tog Chalmers del av Torsten Janssons dödsbo som bestod i 100 000kr för att upprätta en fond i hans namn. Polhemsgymnasiet fick också medel för att upprätta en likadan fond för gymnasieingenjörer och Tekniska samfundet för forsknings- och studieuppgifter i samma ämne. Alla fonderna fick samma namn.

Ändamål: "främja utbildning av civilingenjörer, vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilation- och sanitetstekniska fackområdet"

Utdelning: 50 000kr delades ut till nio stipendiater varav två med en komplett VVS-utbildning och sju med en tydlig VVS-inriktning.

Stiftelsen Emil Collins minnesfond

Grosshandlare Emil Collin upprättade sitt testamente 1926 där han förordnade att Chalmers skulle inrätta en fond i hans namn och tillföras 50 000kr. Emil Collin avled 1934. Ankastningen skulle utbetalas till hans brosdotter Fru Elin Sjöberg, änka efter Handlanden Emil Sjöberg, så länge hon levde. Därefter skulle avkastningen användas till fondens ändamål.

Ändamål: "stipendier åt förtjänta elever"

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och sex stipendier, á 7 000kr, delades ut om sammanlagt 42 000kr.

Stiftelsen Professor August Wijkanders stipendiefond

Wijkander var Chalmersska institutets läroverkschef. Han beskrevs som nyskapande, organisatoriskt talangfull, vetenskaplig gedigenhet och hade framstående chefsegenskaper. Eleverna vid Chalmerska institutet samlade 1914 in medel för att inrätta en fond till hans femtioårsdag. August Wijkander skänkte själv en väsentlig summa till fondens inrättande. Fonden har mottagit tillskott under åren, både med direkta gåvor som med testamenterade medel.

Ändamål: "såsom stipendium tilldelas en elev vid institutet, som är behov av denna hjälp, och som genom flit och samvetsgrannhet och begåfning gjort sig förtjänt därav."

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fem stipendier, á 7 000kr, delades ut om sammanlagt 35 000kr.

Stiftelsen Sven Steens forsknings- och stipendiefond

Svenska byggindustriförbundet och Göteborgs byggmästareförening överlämnade 1947 10 000kr vardera till Sven Steen själv för att inrätta en stipendiefond för unga blivande byggnadsfackmän och att medlen "fritt disponeras till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran" . Sven Steen överlämnade donationen till Chalmers samma år 1947, efter att ha satt upp fondens riktlinjer. Stipendierna delas ut på institutionen för bygg och miljöteknik och institutionen för arkitektur, vart annat år.

Ändamål: "tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående byggnadselever i de båda övre årskurserna eller från Högskolan utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän under trettio års ålder."

Utdelning: Fem elever tilldelas stipendier om sammanlagt 35 000kr om 7 000kr vardera. Tre stipendier vid Bygg- och miljö och två stipendier vid Arkitektur.

Stiftelsen Martin Lindals minnesfond

1989 mottog Chalmers 10 000kr efter änkan Ida Lindahls dödsbo för att upprätta en minnesfond.

Ändamål: "vart femte år skall utdelas till en medellös, flitig studerande"

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fem stipendier, á 7000kr, delades ut om sammanlagt 35 000kr.

Stiftelsen Edith och Egon Plomgrens donationsfond

Disponenten Egon Gustav Adolf Gottfried Plomgren upprättade sitt testamente 1965, där han förordnade att upprätta en fond vid Chalmers, efter hans änkas frånfälle eller omgifte. Egon Plomgren född 1902 avled den 11 juni 1965 och efterlämnade änkan fru Edit Plomgren. Donationen innehöll till viss del aktier i Skandinaviska Eternit AB, vilka inte fick överlåtas. 1968 kom bolaget att ingå i AB Cementa-koncernen och 1972 erhöll Chalmers K E Nordwall medgivande från Kungl. Maj:t

genom Ingvar Carlsson, Utbildningsdepartementet, tillstånd att utbyta aktierna mot aktier i AB Cementsa.

Ändamål: "efter att kostnaderna för underhåll av min gravplats i Eslöv erlagts" "skall användas till fromma för de arkitektstuderande på sätt professorerna inom sektionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola vid varje tillfälle bestämmer."

Utdelning: 30 000kr delades ut till tre stipendiater om 10 000kr vardera för en resa till Schweiz.

Stiftelsen Sven och Gurli Hanssons donationsfond

1982 erhöll Chalmers 150 000kr efter Gurli Hanssons dödsbo. Hon var änka efter överingenjören Sven Hansson, som var den förste specialläraren i jäsninglära inom livsmedels- och vattenkemi vid Chalmers.

Ändamål: "främja forskningen vid högskolans sektion för kemi, genom reseanslag till yngre forskare verksamma vid sektionen."

Utdelning: 30 000kr delades ut till fyra stipendiater vid institutionen för kemi- och bioteknik.

Stiftelsen A. H. Lindfors' stipendiefond

På Professor A H Lindfors sextifemårsdag erhöll han 2000 kr i insamlade gåvor från forna arbets- och verkstadskamrater, från före detta elever, nu ute i praktisk verksamhet, samt från redare, verkstäder, assurancebolag och andra vänner för att upprätta en fond vid Chalmers år 1910. Fonden erhöll senare ytterligare tilläggsdonationer och en särskilt stor donation på hans 70-årsdag på 17 000kr från varvsindustrin Götaverken.

Ändamål: "till de ynglingar, som ägna sig åt skeppsbyggeriyrkets praktiska utövande och utbilda sig såsom arbetsledare och verkmästare." stipendiaten skall vara "svensk född, ej öfver 30 år, hafva minst 18 månader praktiskt arbetat som arbetare med goda vitsord å skeppsvarv eller verkstad, där fartyg byggas, under minst ett år studerat vid Chalmers tekniska läroanstalts skeppsbyggeriafdelning", " hvarjämte sökande skall förbinda sig att under tolf månader efter stipendiets erhållande i Sverige eller utlandet praktiskt arbeta å fartygsbyggnad eller i pannverkstad såsom arbetare eller förman."

Utdelning: 30 000kr delades ut till fyra stipendiater vid institutionen för kemi- och bioteknik.

Stiftelsen Figge Blidbergs fond

Den 12 februari 1936 donerade kapten per Gustaf Blidberg 15 000kr i svenska statliga obligationer till Chalmers. 1945 lades in tilläggsdonation till fonden "från en person som önskar vara okänd". 1946 inkom ytterligare en tilläggsdonation. Bägge för att motverka minska ränta och penningvärdets fall.

Ändamål: "stipendium till sådana elever vid Institutet med till kommunaltekniken hörande huvudämne, vilka därtill kunna göra sig förtjänta."

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fyra stipendier, á 7000kr, delades ut om sammanlagt 28 000kr.

Stiftelsen Otto Johan Gavuzzi's stipendiefond

Den före detta överingenjören Otto Johan Gavuzzi upprättade sitt testamente 1935 hos aktiebolaget Göteborgs Bank. Där i klargjorde han sin vilja att upprätta en stipendiefond vid Chalmers om 30 000kr. Avkastningen skulle till 40 % gå till fondens ändamål, och 40 % skulle gå som årlig livränta till hans brorsdotter Mary Hilda Selma Gavuzzi, så länge hon levde. Därefter skulle avkastningen gå till fondens ändamål. Efter det skulle alla "affärsböcker och räkningar uppbrännas". 1936 gjorde Gavuzzi ett tillägg till testamentet där han ändrade fondens storlek från 30 000 till 25 000kr och gav sin husföreståndarinna 5 000kr. 1937 avled Gavuzzi, han var skriven på Götabergsgatan 11.

Ändamål: "ett eller flera stipendier till elever vid institutet eller från det samma utexaminerade ingenjörer"

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och fyra stipendier, á 7000kr, delades ut om sammanlagt 28 000kr.

Stiftelsen Claes Adolf Adelskölds resestipendiefond vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg

Major Cl. Adelsköld upprättade i Stockholm i februari 1906 en resefond vid Chalmers med en donation om 20 000kr. Donationsbrevet ger en mycket målande beskrivning av upprinnelsen till fonden:

"Under anställningsåren 1840 och 41, vid 3:dje batteriet af Kungl. Göta Artilleriregemente, bereddes mig, genom välvilligt tillmötesgående af dåvarande föreståndaren för "Chalmerska Institutet", professor Palmstedt, tillfälle att på lediga stunder från det militära tjänstgöringen, bevista lektionerna i ritning och maskinarbete vid detta institut.

Med aldrig glömd tacksamhet för denna undervisning, hvaraf jag sedermera såsom praktiserande ingeniör, haft den största nytta, och med vunnen erfarenhet om vikten af att de som egna sig åt de tekniska yrkena, erhålla en grundlig utbildning genom, ej blott omfattande teoretiska studier och praktiskt arbete utan äfven genom resor i främmande länder för vinnande av personlig bekantskap med framstående ingeniörer och inhämtande av kännedom om där förekommande storartade arbeten och anläggningar, tillåter jag mig till Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg donera ett belopp af tjugotusen (20,000) kronor till bildande af en fond, hvaraf räntan är afsedd att användas som bidrag till sådana studieresor."

Adelsköld ger även läroanstalten rätt att inte bara utdela stipendiet i svenska kronor utan även i "annan blivande svensk myntenhet". Adelsköld verkar ha varit en mycket internationellt sinnad man då han även uppmärksammar språket "Esperanto, som nu börjas att talas öfverallt".

Han önskade även att hans namn hemlighölls fram till sin död, då fondens skulle få hans namn.

Adelsköld föddes 1824 på Nolhaga i Alingsås. Han var löjtnant vid Värmlands fältjägerregemente och bildade väg-och vattenbyggnadskåren vid det samma. Under 26 års tid var han järnvägsbyggare och

tog fram förslag på över 300 mil av Sveriges enskilda järnvägar och var själv med och byggde över 70 mil, samt uppförde byggnader i anslutning till dessa. 1862 blev han chef i norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt major vid kåren. 1891 blev han ordförande i kanaldirektionen. Han var även ledamot av riksdagens första kammare 1875-93. Han utsågs till preses (ordförande) för vetenskapsakademien 1879. Han ägde under några år Steninge slott där han förde ett rikt sällskapsliv, med bland annat prins Oscar (Oscar II), han flyttade senare tillbaka till Alingsås och slutligen till den nyuppförda Adelsköldska villan i Villastaden på Östermalm. Han skrev även en rad böcker.

Ändamål: Resestipendium, för att erhålla detta krävs följande:

Gjort sig känd för sedlighet, flit och ett berömligt uppträdande, intresse för ingeïorsyrket, högst 30 år, kunna fler språk, helst något av engelska, tyska, franska, eller gärna esperanto, förbindelse mellan stipendiaten och Chalmerska läroanstalten.

Utdelning: Tre studenter tilldelades 9 300kr vardera för studieresor. En åkte på en tio veckors "summer-internship" vid ABB Power Systems i Mannheim, och två stycken åkte på fältstudier till Mocambique för att undersöka potentialen för småskalig vattenkraft för att öka tillgången av elektricitet på landsbygden. Sammanlagt delades 27 900kr ut.

Stiftelsen Gibsonska Donationsfonden

Änkefru Anna Catrina Gibson betalade 1858 in 5000kr till Chalmers efter sin avlidna makes Grosshandlare William Gibsons vilja i sitt testamente, detta då tre av deras söner studerat vid skolan. 1864 betalades ytterligare 5000kr in efter att familjens son, med samma namn som sin fader, William Gibson, lämnat skolan. Pengarna skulle läggas till den Gibsonska Donationen. 1917 överlämnades 10 000kr till minne av den förste donatorns sonson, Disponenten William Gibson å Jonsered, som hyste ett varmt intresse för läroanstalten. Gåvan överlämnades av hans hustru Ingeborg Gibson och deras barn Bell Dickson och Sidney Gibson. Pengarna skulle läggas till den Gibsonska Donationsfonden.

Ändamål: "att använda årliga räntan på sätt Styresen pröfvar skäligen"

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och tre stipendier, á 7000kr, delades ut om sammanlagt 21 000kr.

Stiftelsen Gerhard Hobohms minnesfond

Den 1:e september 1988 överlämnade Ernströmgruppens verkställande direktör Bo Lerenius 150 000kr till Chalmers, som bidrag till forskning och utvecklingsarbetet inom Högskolans sektion för väg och vattenbyggnad. Man önskade bilda en fond. Direktören Gerhard Hobohm själv skulle delta i utdelningsnämnden tills vidare. Ernströmgruppen är ett familjeföretag som bildades 1918 och verkade inom byggmaterial.

Ändamål: "stipendiet avser att stimulera till examensarbeten inom den intressphere som Ernströmgruppen arbetar i."

Utdelning: Två stycken studenter tilldelades 10 000 kr vardera, sammanlagt 20 000kr för sitt examensarbete "Methods and potentials to reduce peaks in heating Power demand in multi-residential buildings".

Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons minnesfond

Karl G Eliasson testamenterade 1950 en summa av 50 000 kr att tillfalla Chalmers efter det att makarna Eliasson avlidit. Fru Eliasson överlämnade dock summan med ränta 1959 och skänkte dessutom högskolan år 1967 en fastighet, som 1975 såldes och inbringade 500 000 kr, se Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond.

Ändamål: "användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparater, publikationsverksamhet och studieresor även som sådana kostnader, som kunna uppkomma i samband med av högskolan anordnade gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området."

Utdelning: 20 000kr delades ut till stipendiaten, vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, som resebidrag för forskningsvistelse i sex månader vid University of Virginia.

Stiftelsen Civilingenjör Allan Reblings fond

Efter att båda makarna Rebling, Inspektör Nils-Edvin Nilsson-Rebling och Fru Margit Nilsson-Rebling i Lund, gått bort förverkligades deras testamenterade beslut att bilda en fond vid Chalmers till minnet av deras bortgångne son. Testamentet upprättades 1969 och boupptäckningen efter Margit skedde 1993. Nils-Edvin gick bort 1975.

Ändamål: "Stipendium utdelas till en utexaminerad civilingenjör från Avdelningen för maskinteknik med kursens bästa betyg i Matematik."

Utdelning: 20 000 kr delades ut till stipendiaten, som utexaminerats från maskinteknikprogrammet 2012, med bäst betyg i matematik.

Stiftelsen Överingenjör Knut E. Petterssons donation till Chalmers Tekniska Högskola

1958 donerade Knut Pettersson värdepapper för 20 000 kr för att bilda en fond, som skulle förvaltas av Göteborgs bank. Stiftelsen övergick till Chalmersstiftelsens förvaltning 1999 då Göteborgs Bank upphört. Fonden skulle utdelas vid institutionen för Väg och Vatten vid Chalmers.

Ändamål: "bidrag till studieresor, helst inom Sverige, till studerande vid Chalmers Tekniska Högskola. Resebidragen skola därvid fördelas mellan studerande inom hel årskurs, helst V. 3 och eljest V. 4."

Utdelning: Sammanlagt 15 000 kr delades ut. 9 000 kr till Examensresekommittén vid V och 3 000 kr vardera till två stycken studenter vid institutionen för bygg- och miljöteknik.

Stiftelsen ADB-fonden

I samband med Institutet för automatisk databehandling och numerisk analys (ADB-Institutets), avveckling 1965 överfördes med Kungl. Maj:ts medgivande till Chalmers ett tillgodohavande på 21 956 kr. Senare beslutade Chalmers att inrätta en fond då det oförbrukade kapitalet förräntats till 39 000 kr.

Ändamål: "till ändamål som främjar centrala förvaltningens och dess personals intressen och vartill ordinarie medel saknas."

Utdelning: 15 000 kr delades ut som ett delbidrag för upprustningen av ljusorgeln vid Fysik.

Stiftelsen Hugo Heymans fond för C.S.

1949 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken Hugo Heyman 5000 kr till Chalmers för att inrätta en fond för teknologföreningen C.S.

Ändamål: "avkastningen disponeras av C.S. efter gottfinnande i samråd med inspektor (för nytta och nöje) och helst för ändamål, som kommer hela föreningen till godo."

Utdelning: 15 000 kr utdelades till teknologföreningen. Bidraget användes för att delfinansiera en kick-off för alla föreningens medlemmar. Vilken innehöll bussfärd till Borås föra att klättra i en äventyrspark, besöka äventyrssvambad i Lerum som sedan avslutades med en stor middag. Resterande medel användes för upprustning av Scrubben med golvslipning, ommålning av väggar samt omklädsel av soffor.

Stiftelsen Hjalmar Granholms minnesfond

Fru Ann-Marie Granholm överlämnade 1974 två stycken bankböcker till Chalmers med 29 893,14 kr inestående. Dessa hade disponerats som fristående forskningsmedel av professor Granholm. Fru Granholms önskan var att pengarna skulle bilda en fond till minne av hennes make Hjalmar Granholm, som 1938-1965 var professor i byggnadsteknik vid högskolan. Fru Granholm önskade att fondens avkastning skulle komma forskningen vid sektion V tillgodo, och då i första hand de institutioner, vars forskning knöt an till Hjalmar Granholms forskningsfält.

Ändamål: "främja forskningen vid Chalmers tekniska högskolas sektion för väg- och vattenbyggnad – i första hand vid de institutioner och avdelningar, som närmast knyter an till Hjalmar Granholms forskningsfält"

Utdelning: 15 000 kr utdelas som stipendium till en doktorand i konstruktionsteknik för en kunskapsinhämtningsresa i USA, där han redan befinner sig som gästforskare.

Stiftelsen Ernst M Frimans stipendiefond

Ernst Friman föddes 1880 i Skarstad, Skaraborgs län, och skrevs in vid Chalmerska slöjdskolan 1877.

Han tog examen som ingenjör i juni 1880 och studerade vid fackavdelningarna för Mekanik och Byggnadskonst. Han arbetade därefter som ritare och arbetsledare hos Byggmästare J. A. Ullgren i Göteborg. 1885 övertog han rörelsen och bildade firman Ullgren och Friman. Han var ledamot av byggnadskommittéerna för bland annat Röhsska konstslöjdmuséet, Naturhistoriska muséet, Carlanderska sjukhemmet, Barnsjukhuset och Sjukhuset å Kålltorp. 1929 upprättade Friman sitt testamente och sin vilja att med 12 000 kr bilda en fond vid Chalmers för utexaminerade ingenjörer från högre avdelningens byggnadsfackskola.

Ändamål: "stipendier till utexaminerade ingenjörer från högre avdelningens byggnadsfackskola, som utlands ämna studera byggnadskonsten."

Utdelning: 15 000 kr utdelas som stipendium till en utexaminerad ingenjör för en resa till Montreal, Kanada, för att studera byggnadsvetenskap och arkitektur.

Stiftelsen Åke Bäckmans resestipendium

1969 upprättade Åke Bäckman sitt testamente om att större delen av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Chalmers. En andel av kvarlåtenskapen skulle gå till vård av familjegraven.

Ändamål: "stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas för studieresor."

Utdelning: 15 000kr delades ut till en utexaminerad arkitekt, Daniel Lindberg, för en studie om bostäder och dess omgivning i Sverige / Japan.

Stiftelsen Hugo Heymans fond för Chalmers studentkår

1953 skänkte den f.d. verkställande direktören vid Götaverken Hugo Heyman medel till Chalmers för att inrätta en fond för Chalmers studentkår.

Ändamål: "avkastningen disponeras av Chalmers studentkår i samråd med inspektor för ändamål som är till nytta och nöje för kåren."

Utdelning: 10 000 kr delades ut till kåren till nytta och nöje för teknologerna

Stiftelsen Yrkesinspektör Martin O. Elmbergs fond

1955 donerade Elmberg 30 000 kr till Chalmers för ändamål för Chalmers studentkår.

Ändamål: "Bidrag till representationskostnader " "Som villkor härför är att vid Kårens största årliga festlighet skall utbringas en skål för "Den gamle chalmeristen", därvid symboliserande det goda kamratskapet och sammanhållningen mellan chalmerister av olika generationer."

50% av årets stipendiebelopp skall gå "till ett stipendium åt en teknolog som, dels varit en god kamrat, dels genom arbete, uppoffring av tid och i övrigt gjort stora insatser till fromma för Kåren och kamraterna."

Utdelning: 10 000 kr delades ut till kåren till representation, samt stipendium till en teknolog.

Stiftelsen Gigabs fond

Med anledning av Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolags (Gigab) 75-årsdag 1944 överlämnades 150 stycken preferensaktier i Göteborgs Bank, Där årsavkastningen skulle användas som stipendier. Gåvan överlämnades genom: Sven Steen, Gustaf Bjernström, G.H. Hansson, Axel Nylander, Rob. Ljunglöf och Thorsten Bengtsson.

Ändamål: "vartannat år att utdelas som resestipendium till förtjänt elev i arkitekturskolans sista eller ev. näst sista årskurs."

Utdelning: 7 000 kr som stipendium till arkitekturstudenten Johanna Öhlen Meschke för en tre veckor lång studie-och inspirationsresa till Japan med besök i Tokyo, Kyoto och den japanska landsbygden.

Stiftelsen Ernst Brobäcks stipendiefond

Den 16:e juli 1941 avled civilingenjör Ernst Victor Brobäck. Han hade testamenterat sin kvarlåtenskap, delad i tvenne lika delar, till Chalmers för att upprätta en stipendiefond, samt till föreningen De blindas vänner för att bilda en fond med namnet Alma Brobäcks minne. Fonden vid Chalmers bildades med 18 1781,65 kr.

Ändamål: stipendier "till behövande elever i högre avdelningen"

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen John Ericssons stipendiefond

För att hedra minnet av den framstående uppfinnaren och ingenjören John Ericsson gjordes insamlingar för att resa en staty av honom, detta på initiativ av Claes Adelsköld, statyn avtäcktes sedan av professor August Wijkander 1899. En anonym givare i detta sammanhang donerade 4000kr, och då statyfrågan ordnats, utgjorde denna gåva, som vuxit till 4092 kronor och 92 öre, en grundplåt för en stipendiefond bärande John Ericssons namn vid Chalmers. Mindre tilläggsdonationer kom senare från två privatpersoner och från skånska Ingenjörsklubben. Stadgarna för fonden fastställdes av C. Adelsköld 1897.

John Ericsson uppfann bland mycket en varmluftsmaskin, även kallad eldmaskinen eller caloricmaskinen. Det var en maskin som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin men använde luft som medium istället för vattenånga. Mest känd är han som en av uppfinnarna till propellern och som konstruktör av skeppet USS Monitor, som användes under amerikanska inbördeskriget.

Ändamål: "användas en mindre del till medaljer med John Ericssons bild att vid examina tilldelas deraf förtjenta elever vid läroanstalten, och återstoden i enlighet med styrelsen för läroanstalten

bestämmande antingen till reseunderstöd eller till ett eller flera stipendier åt elever vid läroanstalten, hvilka visat intresse för studier och goda praktiska anlag”

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen Nils Verner Nilssons stipendiefond

Olga Sofia Nilsson och P.A. Nilsson donerade 1925 10 000kr till Chalmers till minne av deras son, den förre eleven vid Chalmers, ingenjören och fältflygaren Nils Verner Nilsson, som omkom vid en flygolycka den 4 mars 1925. Donationen skulle bilda en stipendiefond vid institutet i sonens namn.

Ändamål: ”utgå till två stipendier åt flitiga och obemedlade eller mindre bemedlade elever, en inom mekaniska och en inom elektrotekniska fackskolan.”

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen Gustav Goldkuhls stipendiefond

Fonden övertogs 1984 av Chalmers då den tidigare förvaltaren Tekniska Institutet i Stockholm upphört. Gustav Goldkuhl var rektor vid Tekniska Institutet i Stockholm och utexaminerades från Chalmers tekniska högskola 1913. Fonden instiftades 1961.

Ändamål: ”premie utdelas till en eller flera förtjänta elever”

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen Gustaf Daléns stipendiefond

Gustaf Dalén var ingenjör och uppfinnare och var VD för Aga-koncernen som han förde fram till en världsledande position vad gäller fyrar, kända som Aga-fyren. Han var utbildad vid Chalmers och tog examen 1896. Han mottog Nobelpriset i fysik 1912. Han tilldelades priset för sina "uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till belysning av fyrar och lysbojar". Prispengarna delade han ut som en extra månadslön till sina anställda på Aga, samt inrättade en fond vid Chalmers. Donatioen uppgick till 10 500kr, 1913.

Ändamål: ”stipendium till en elev på institutet, hvilken på grund af framstående anlag samt flit och hedrande uppförande synes professorskollegiet vara däraf förtjänt, hvarvid hänsyn äfven må tagas till den sökandes ekonomiska ställning. Ehuru beloppet är afsedt att utgöra ett stipendium, må dock kollegiet, om särskilda omständigheter dertill föranleda, ega rätt att fördela detsamma i två eller flera stipendier.”

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen F Hjorts fond

Som ett tack för den stora gästfriheten och undervisningen som F Hjort fick ta del av under sin tid som elev vid Chalmers 1871-1873, översände han 1917 5 000 kr för att bilda en fond vid institutet. F. Hjort var boende i Kristiania, Norge.

Ändamål: "til lovende, arbeidsomme elever, som måtte behöve assistance i sin studietid."

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen R C Cervins fond

Med anledning av sin femtioårsdag, 13 september 1931, överlämnade Rolf Gunnar Cervin, Trelleborg, en gåva på fem tusen kronor till Chalmers för att bilda en fond. Hugo Grauers vid Chalmers överlämnade gåvan till Herr Emil Bratt, Frimurare barnhusdirektionens kassaförvaltare, för förvaltning åt Chalmers. Fonden har sedermera övergått i Chalmers egen förvaltning.

Ändamål: "stipendium till en elev vid institutet, företrädesvis vid skeppsbyggnadsavdelningen, vilken på grund av framstående anlag samt flit och hedrande uppförande synes professorskollegiet vara därpå förtjänt, varvid hänsyn må tagas till den sökandes ekonomiska ställning."

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen En f.d. Elevs J. A. Anderssons Premiefond

1884 upprättade Civilingenjören och Riddaren J. A. Anderson, Jönköping, sitt testameta där han ger Chalmerska Slöjdskolan fem tusen kronor för att skapa en fond. Han avled 1891.

Ändamål: "tilldelas en obemedlad yngling, som vid nämnda skola åtnjuter undervisning samt ådagalagt mera framstående anlag, äfvensom flit och hedrande uppförande."

Utdelning: Hanteras inom donationsstipendierna och ett stipendium á 7000kr delades ut.

Stiftelsen Simeon Schwartz's fond för silikatkemisk forskning vid Chalmers tekniska institut

1929, till minnet av sin avlidne make, Disponent Simeon Schwartz, grundare och ledare av Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik, överlämnade Anna Swartz tio tusen kronor i samband med institutets hundraårsjubileum, för att inrätta en fond för silikatkemisk forskning. Fonden gjorde stor nytta vid Chalmers och stödde bland annat professor Arvid Hedvall.

Då silikatkemisk forskning ej längre är aktuell gjorde Dekanus för sektionen för Kemi Jan-Olov Liljenzin en omtolkning omandemeningen och översättning till dagens situation och föreslog en inriktning mot keramteknologi.

Ändamål: "understödjande av silikatkemisk forskning. Räntan bör enligt min mening oavkortat disponeras av professorn i denna del av kemiska teknologien för nämnda syftemål"

Utdelning: 5000 kr delades ut som stöd för att delfinansiera en forskares deltagande i World Biomaterial Congress i Chengdu, Kina.

Stiftelsen Renströmska Donationen

1869 inbetalades 10 000kr efter grosshandlaren och Riddaren Sven Renströms dödsbo. Han hade testamenterat medel för att bilda en fond vid Chalmers. Sven Renström hade varit Chalmers kassaförvaltare. I sitt testamenter berättar han att han "genom omtänka, flit och arbetsamhet lyckats förvärfva en nog betydlig förmögenhet" Han ville att en del skulle av förmögenheten skulle "åstadkommes allmän nytta och fördel".

Ändamål: "användas på det sätt Styrelsen för befrämjande af Slöjdskolans ändamål finner lämpligast."

Utdelning: 5000kr delades ut för att delfinansiera upprustningen av ljusorgeln vid institutionen för fysik.

Stiftelsen Posseska fonden

Statuterna för Posseska fonden upprättades 1906 av E. Brobäck, då ej några bestämmelser av donatorn själv uppstälts.

Ändamål: "stipendiet skall tilldelas en behövande och om god flit och god vandel vitsordad elev i Högre Avdelningens tredje eller fjärde årskurs, men skall stipendiaten tillika hava varit "C:S:"+ist i minst tre/3/ terminer, inberäknat den, då stipendiet utdelas."

Utdelning: 5000kr delades ut som stipendium till en teknolog, Marcus Bohman, som läst tredje året på industriell ekonomi, tack vare hans enorma arbetsinsats och flitighet inom såväl kåren som teknologföreningen CS.

Texten i detta dokument är sammanställt från testamenten, gåvobrev, myndighetskontakter, Chalmersbibliografier, beslut av stiftelsen, förslag från institutioner och korrespondens via brev och e-post.

Sammanställning av Mattias Königsson, donationsfondsansvarig

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola